

## Νοιάζομαι και δρω

Στα πλαίσια μίας δημοκρατικής και πολυπολιτισμικής κοινωνίας η ανάγκη για συνεργασία, σεβασμό, αποδοχή του άλλου και επίλυση προβλημάτων καθίσταται απαραίτητη.

Η έννοια του **Εθελοντισμού** είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις ανάγκες αλλά και το ήθος του κάθε ατόμου που εμπλέκεται σε δράσεις προκειμένου να βελτιώσει και να αναλάβει τον ρόλο του ενεργού πολίτη που ενδιαφέρεται για την κοινωνία που τον περιβάλλει και που αποτελεί μέλος της.

Το παρόν Πρόγραμμα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων βασίζεται στην εκμάθηση μέσω επίλυσης προβλήματος, καθώς τα παιδιά αφορμούμενα από το πρόβλημα, διερευνούν, δοκιμάζουν, ανακαλύπτουν και σχεδιάζουν δράσεις προκειμένου να οδηγηθούν στη λύση. Η μάθηση πλαισιώνεται από τη σύνδεση της εμπειρίας των παιδιών (learning bydoing), της συνεργασίας μέσα από την συνύπαρξη ως μέλος ομάδας ομοτίμων, με τον αναστοχασμό των καθημερινών βιωμάτων.



Μιλήσαμε για τον εθελοντισμό.



Φύλλο εργασίας - Β' τάξη - ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ : <<Νοιάζομαι και Δρώ>> - Εθελοντής

Όνοματεπώνυμο: Χρυσή  
 Χρωμάτισε μόνο τις λέξεις που έχουν σχέση με τον εθελοντισμό.

Φύλλο εργασίας - Β' τάξη - ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ : <<Νοιάζομαι και Δρώ>> - Τι προσφέρει ένας εθελοντής

Όνοματεπώνυμο: Αργυρώ  
 Τι μπορούμε να προσφέρουμε εθελοντικά, εκτός από χρήματα.

Φύλλο εργασίας - Β' τάξη - ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ : <<Νοιάζομαι και Δρώ>> - Εθελοντικές δράσεις

Όνοματεπώνυμο: Αλεξάνδρος  
 Οι μαθητές του σχολείου συζητούν με θέμα "Ποιες εθελοντικές δράσεις θα μπορούσαμε να κάνουμε στο σχολείο μας".



Μάθαμε παίζοντας να βοηθάμε τους άλλους



Συμμετείχαμε στο πασχαλινό Bazar του σχολείου. Συμμετείχαμε και στο bazar που έγινε για την βιβλιοθήκη του σχολείου μας στην οποία προσφέραμε και βιβλία που δεν χρειαζόμασταν!!!



Συνεργαστήκαμε και δουλέψαμε από κοινού με συμμαθητές μας από την Ε΄τάξη. Μας διάβασαν βιβλία, τα σχολιάσαμε και τους χαρίσαμε ζωγραφιές!!!



Μαζέψαμε σκουπίδια και το διασκεδάσαμε!



Τραγουδήσαμε, δώσαμε χαρά στους συμμαθητές μας και στους γονείς μας και χαρήκαμε και εμείς. « Χέρια σαν κι αυτά»